

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ

ΤΟ 2010, ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, το κράτος θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τον “υποκατώτατο μισθό” για όσους/ες εργάζονται και είναι κάτω των 25 ετών. Το 2012, η τεχνοκρατική πλέον συγκυβέρνηση έκοψε οριζόντια με νόμο τον βασικό μισθό κατά 22% (στα 586€ μικτά) και κατά 32% στους εργαζόμενους/ες κάτω των 25 (δηλαδή στα 510€ μικτά και 410€ καθαρά). Και αυτή η κατάσταση θα πάγωνε σύμφωνα με το νόμο, μέχρις ότου η επίσημη ανεργία πέσει κάτω από το 10%... Από τότε είδαμε τους εργοδότες μας να εφαρμόζουν με χαρά τους καινούργιους νόμους, συμπιέζοντας τους μισθούς στο κατώτερο επίπεδο του βασικού μισθού, απολύοντας παλιούς εργαζόμενους και προσλαμβάνοντας καινούργιους φθηνότερους. Παράλληλα μειώνεται ο έμμεσος μισθός (ιατροφαρκευτική περίθαλψη, ασφάλιση, μεταφορές, κλπ).

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, βλέπουμε να προετοιμάζεται μια ακόμα επίθεση του κεφαλαίου εναντίον μας, με την μορφή ενός νομοσχεδίου εργασιακής μεταρρύθμισης. Ένα νομοσχέδιο με ξεκάθαρα αντεργατικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει ομαδικές απολύσεις, απαγορεύσεις απεργιών, ελαστική εργασία, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και 13ου-14ου μισθού, κλπ. Άμεσος στόχος της είναι από την μία η περαιτέρω υποτίμηση και ελαστικοποίηση της εργασίας μας και από την άλλη η εξατομίκευση μας και η μείωση των συλλογικών μας δυνατοτήτων για αγώνα. Περιλαμβάνει και την παγίωση του υποκατώτατου μισθού (με 85% του βασικού μισθού στον πρώτο χρόνο εργασίας και 95% στο δεύτερο), αυτή τη φορά με γενίκευση του, όχι μόνο στους κάτω των 25 άλλα σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Συνεπώς, αυτό δεν αφορά μόνο τους “καινούργιους”, αλλά και τους “παλιούς” που, όντας ανασφάλιστοι, ήταν θεσμικά αόρατοι. Οι διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά ξέρουμε ότι θα εξυπηρετήσουν πάλι τις ανάγκες των αφεντικών μας, άλλωστε οι νίκες και οι κατακτήσεις των εργαζομένων προέρχονται πάντα από τους μαχητικούς αγώνες των ίδιων και όχι από την “καλοσύνη” του κεφαλαίου.



ΟΣΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΣΑΝ (ΚΑΙ) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ που αναγκαζόμαστε, περιστασιακά ή μόνιμα, να δουλεύουμε με άθλιες συνθήκες και μισθούς σε διάφορες δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα, δεχόμαστε διπλή επίθεση: Από την μία μέσα στις σχολές με την κατάργηση των φοιτητικών παροχών (σίτιση, στέγαση, μεταφορές, κλπ), την εντατικοποίηση των ρυθμών σπουδών, αλλά και την απευθείας υποτίμηση της εργασίας που παρέχουμε στις πρακτικές ασκήσεις μέσω της μείωσης των μισθών σε αυτές. Από την άλλη στους χώρους δουλειάς όπου, μαζί με τον υποκατώτατο μισθό, μας επιβάλλουν τον εργασιακό μεσαίωνα όπως ακριβώς τον αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, άνεργοι, μετανάστες. Είμαστε εμείς που δουλεύουμε στα κότερα των τηλεφωνικών κέντρων με τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, στα εμπορικά μαγαζιά με τις ατελείωτες ώρες ορθοστασίας και τη δουλειά τις Κυριακές, στα εστιατόρια στα καφέ και στις τουριστικές υπηρεσίες όπου πρέπει να δεχόμαστε ανασφάλιστοι/ες τα καπρίτσια του κάθε αφεντικού και του κάθε πελάτη/τουρίστα. Είμαστε αυτοί που, με την εργασία μας, μέσα στην κρίση αυξήσαμε κατά 30% την κερδοφορία των επιχειρηματιών στον κλάδο των εστιατορίων/καφέ, αυτές που δουλέψαμε για να πανηγυρίζουν τα αφεντικά του τουρισμού για τα 25 εκατομμύρια τουριστών φέτος (2,5 φορές παραπάνω σε σχέση με το 2004 των ολυμπιακών αγώνων...). Είμαστε τελικά εμείς που αν, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους κάνουμε τις αρνήσεις και τους αγώνες μας συλλογικά θα μπλοκάρουμε κάθε μικρό και μεγάλο σχέδιο κράτους και κεφαλαίου.

ΔΕΝ ΨΑΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ότι ο υποκατώτατος μισθός είναι για να μειωθεί η ανεργία στους νέους! Ξέρουμε ότι ο υποκατώτατος μισθός είναι μια επίθεση όχι μόνο στους νέους εργαζόμενους, αλλά στο σύνολο της εργατικής τάξης. Αυτό που κάνουν οι εργοδότες είναι να ανακυκλώσουν την ανεργία, απολύοντας παλαιότερους και παίρνοντας νεότερους και φθηνότερους εργαζόμενους. Έτσι κι αλλιώς, δεν θέλουμε σε λίγα χρόνια να μας απολύσουν και εμάς με τη σειρά μας για να προσλάβουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό.

ΔΕΝ ΨΑΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΛΑΨΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ότι "δεν μπορούν να δώσουν παραπάνω μισθό"! Ποτέ οι εργοδότες δεν παραδέχονταν ότι βγάζουν πολλά, αν το κάνουν θα σκάβανε τον λάκκο τους. Ποτέ, ακόμα και σε εποχές οικονομικής ανάπτυξης, δεν ενδιαφέρθηκαν για τις ανάγκες μας, ποτέ δεν θέλησαν να μοιράσουν τα κέρδη τους. Εμείς, από την μεριά μας σαν εργαζόμενοι/ες δεν μας νοιάζει το αν αυξάνονται ή μειώνονται τα κέρδη τους ή ακόμα κι αν έχουν ζημιές, δε θα βάλουμε πλάτη για την "εθνική ανάπτυξη". Θα ασχοληθούμε με την ικανοποίηση των αναγκών που οι υποκατώτατοι (και όχι μόνο αυτοί) μισθοί μας στερούν. Την ανάγκη να μην επιβιώνουμε απλά, αλλά να ζούμε αξιοπρεπώς.

ΑΡΚΕΤΑ ΑΝΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ! Ήρθε η ώρα να βάλουμε μπροστά τα δικά μας συμφέροντα και τις δικές μας ανάγκες, έξω και ενάντια από εργοδοτικά σωματεία και γραφειοκρατικές ηγεσίες (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) να συζητήσουμε και να δράσουμε σε κάθε σχολή, εργασιακό χώρο και γειτονιά για να αναδείξουμε το ζήτημα του (υπο)κατώτατου μισθού. Με στόχο την ανατίμηση της εργασίας μας, να βρούμε συλλογικά στους δρόμους στοχοποιώντας τους ταξικούς μας εχθρούς, κάνοντας ηχηρές τις φωνές και τις επιθυμίες μας.

Καλούμε φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, συνελεύσεις γειτονιάς, συλλογικότητες και κάθε συνάδελφο-συναδέλφισσα από τους χώρους δουλειάς και τις σχολές σε διαδήλωση ενάντια στον υποκατώτατο μισθό και τη γενικότερη υποτίμηση της εργασίας μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12

ΧΑΥΤΕΙΑ (Σταδίου & Αιόλου)

ΩΡΑ 13.30

Καλούμε σε συζήτηση για τη συνδιαμόρφωση των χαρακτηριστικών της πορείας ενάντια στον υποκατώτατο μισθό και την υποτίμηση της εργασίας μας.

ΠΕΜΠΤΗ 15/12

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3

ΩΡΑ 14.30

→ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΦΥΛΟΥ/ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

→ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΑΛΛΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ

→ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αυτόνομο
Σχήμα
Ηλεκτρολόγων
Α.Σ.Η.Μ.Μ.Υ

autonomohmmy.espivblogs.net

