

Μην ψηφίσεις στις φοιτητικές εκλογές... ΑΓΩΝΙΣΟΥ !!!

Η στάση που προτείνουμε δεν είναι η αποχή από τις συλλογικές διαδικασίες (γενικές συνελεύσεις), η αποστείρωση των σχολών και η αποπολιτικοποίηση. Διαφωνούμε με την ύπαρξη θεσμών (πχ φοιτητικές εκλογές) που δημιουργούν προβλήματα για τον κόσμο που προσπαθεί επί της ουσίας να αγωνιστεί μέσα στις σχολές, που δημιουργούν ψευδαισθήσεις περί ενιαίων φοιτητικών συμφερόντων, οδηγούν κατά τα άλλα αγωνιστικές δυνάμεις στον στείρο εκλογοκεντρισμό και την ψηφοθηρία και καλλιεργούν λογικές γραφειοκρατίας και ανάθεσης.

Οι λόγοι που στηρίζουμε την αποχή και δεν συμμετέχουμε σαν σχήμα στις εκλογές είναι:

Γιατί από αυτές εκλέγεται το ΔΣ:

Είναι φανερό ότι ένα από τα μεγαλύτερα και αδιάκοπα άγχη που βασανίζουν κόσμο της σχολής είναι η εκλογή του πλέον κατάλληλου προσώπου που θα ικανοποιήσει καλύτερα τις απαιτήσεις αυτών που τον ψήφισαν. Οι εκλογές και οι ψηφοφορίες είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικές είναι αυταπάτες, είναι ο πιο εύκολος τρόπος να αναθέσεις σε κάποιον/α άλλον/η αυτό που εσύ δεν τολμάς ή δεν θες να κουραστείς και να ρισκάρεις για να διεκδικήσεις.

Η συνθήκη αυτή αποτελεί το κατάλληλο έδαφος για να αρπάξουν οι παρατάξεις του ΔΣ την ευκαιρία να παίξουν τον ρόλο των πεφωτισμένων σωτήρων, των αρχιτεκτόνων και μπροστάριδων του φοιτητικού κινήματος, λες και αυτό μπορεί να είναι κάτι ενιαίο ή λες και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ανίκανοι.

Βασιζόμενοι στην θέση που κερδίζουν από τις φοιτητικές εκλογές και την εξουσία που αυτή τους δίνει, μιλάνε εξ ονόματος όλων μας, ακολουθώντας τυφλά την εκάστοτε προαποφασισμένη πολιτική γραμμή τους, δικαιολογούν και διαιωνίζουν την ύπαρξη κομματικών φορέων μέσα στα πανεπιστήμια με μοναδικό σκοπό την προσέγγιση κόσμου και ευτελή μέσα (σημειώσεις, παρέες, καφέδες κλπ).

Γιατί δεν υπάρχουν ενιαία φοιτητικά συμφέροντα για να μπορεί άρα και κάποιος να τα υπερασπιστεί:

Οι φοιτητικές εκλογές εντείνουν την ψευδαίσθηση ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι απαρτίζονται από άτομα με κοινά ταξικά συμφέροντα, αφού με την διαδικασία αυτή εκλέγονται εκπρόσωποι όλων των φοιτητ(ρι)ών για να διεκδικήσουν δήθεν τα κοινά φοιτητικά τους συμφέροντα. Τα κοινά συμφέροντα αυτά είναι κάτι ανύπαρκτο εφόσον εντός του συλλόγου που είναι διαταξικός, είναι πολλές φορές αντικρουόμενα. Συνεπώς μερικές δυνάμεις που συμμετέχουν στις εκλογές στην μανιασμένη προσπάθεια για την απόσπαση ψήφων αμβλύνει τις ενδεχομένως αγωνιστικές θέσεις τους και καταλήγουν να έχουν αμιγώς μη ταξικό συντεχνιακό λόγο.

Γιατι προωθούν την ανάθεση και την γραφειοκρατία:

Οι εκλογές καλλιεργούν την λογική της ανάθεσης και δημιουργούν μια περιττή γραφειοκρατία εντός του φοιτητικού συλλόγου. Γραφειοκρατία, καθώς δημιουργούν την λογική πως ο Φ.Σ. είναι ουσιαστικά μια σφραγίδα, όταν έχουμε αυτή την σφραγίδα αγωνιζόμαστε και όταν δεν την έχουμε καθόμαστε άπραγοι. Ανάθεση καθώς ο κόσμος που ψηφίζει αναθέτει σε μια εξωτερική δομή, το διοικητικό συμβούλιο, να οργανώσει και να κατευθύνει τον αγώνα για την διεκδίκηση των αναγκών του, κάνοντας έτσι την παραδοχή πως “εγώ δεν γνωρίζω αρκετά καλά τα συμφέροντά μου, ας αποφασίσει για μένα μια πεφωτισμένη ηγεσία που ξέρει καλύτερα”.

Ο κόσμος έτσι δεν μπορεί να εμπλακεί στους αγώνες και στις αποφάσεις και άρα να αποτελέσει οργανικό κομμάτι του αγώνα, αντιμετωπίζεται απλά σαν μια ψήφος και ένα ακόμα άτομο που θα ακολουθήσει τις κινήσεις που οι πεφωτισμένοι ηγέτες θα αποφασίσει. Οι ταξικές και κοινωνικές μας διεκδικήσεις δεν χρειάζονται κανένα αντιπρόσωπο ούτε εκφραστή πέρα από εμάς τις ίδιες.

Γιατί ενισχύει την σαπίλα της ύπαρξης των κομματικών νεολαίων μέσα στο πανεπιστήμιο που οδηγεί σταδιακά στην αποπολιτικοποίηση των πανεπιστημίων και θέτει εμπόδια στο να γίνουν κέντρα αγώνα:

Η ύπαρξη κομματικών νεολαίων μέσα στα πανεπιστήμια και η διαιώνιση της παρουσίας τους φθείρει τις συλλογικές διαδικασίες και την πολιτικοποίηση μέσα στις σχολές αφού κύριος στόχος είναι ο προσηλυτισμός νέων μελών για τα κόμματα και τη στήριξη των προαποφασισμένων κομματικών τους γραμμών.

Δεν είμαστε με την κομματοποίηση, είμαστε με την πολιτικοποίηση!

Γιατί αποδυναμώνουν και δυσχεραίνουν τις γενικές συνελεύσεις:

Σε αντίθεση με τις φοιτητικές εκλογές, οι *Γενικές Συνελεύσεις είναι μια άμεση και οριζόντια διαδικασία, όπου αντιτίθενται διαρκώς τα αντικρουόμενα συμφέροντα, τα εργατικά και τα αστικά.* Στις Γ.Σ. υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που βιώνουμε ως φοιτητ(ρι)ες και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές κοινών συμφερόντων να ζυμωθούν μεταξύ τους, να οργανωθούν και να δράσουν συλλογικά – ιδανικά προς μια επαναστατική κατεύθυνση-.

Βέβαια οι γενικές συνελεύσεις με τον τρόπο που διεξάγονται έχουν εκφυλιστεί σε κάποιου είδους πολιτικό συνέδριο που κάθε παράταξη πλασάρει την γραμμή της, ωστόσο είναι στο χέρι μας να τις επανανοηματοδοτήσουμε, να μιλήσουμε για τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν, να την κάνουμε ένα πεδίο αντιληροφόρησης και ουσιαστικής πολιτικής ζύμωσης και αντιπαράθεσης που ξεπερνά τις μικροπολιτικές διαφωνίες των παρατάξεων.

Η οριζόντια και ακηδεμόνευτη γενική συνέλευση η οποία θα μπορεί να είναι το κύριο όργανο αποφάσεων παρακάμπτοντας, αποδυναμώνοντας και τελικά αχρηστεύοντας το διοικητικό συμβούλιο, επιτρέποντας μας να συμμετέχουμε στις αποφάσεις που μας αφορούν.

Η μόνη λύση είναι να σταματήσουμε να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε άλλους/ες, έχει γίνει φανερό πλέον ότι κανένας εκπρόσωπος δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσει ολόκληρο τον φοιτητικό σύλλογο, αρχικά γιατί δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ όλων των φοιτητ(ρι)ων αλλά και επειδή δεν είναι κανένας/καμία πιο ικανός/ή και κατάλληλος/ή για να μιλήσει για μας από τον καθένα και την καθεμία μας. Είναι καιρός να αρχίσουμε να έχουμε αδιαμεσολάβητη δράση πέρα από γραφειοκρατίες και εκλογές. Προοπτικές αγώνα των συλλόγων δεν δημιουργούν ούτε η σφραγίδα του ΔΣ, ούτε οι εκλογές, ούτε οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, δημιουργούν όμως οι συζητήσεις και οι συνελεύσεις που γίνονται (και όταν δεν γίνεται πρέπει να τις διεκδικούμε και να τις διοργανώνουμε αντί να επιλέγουμε την εύκολη λύση της απονέκρωσης κάθε συλλογικής διαδικασίας).

Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε κάτι, αν οργανωθούμε και διεκδικήσουμε συλλογικά τα αιτήματα των από τα κάτω. Με την ανάδειξη αξιών όπως η αλληλεγγύη και η αυτοοργάνωση να δείξουμε την διαρκή αντίθεση μας με φασίστες, καριερίστες, τραμπούκους, σεξιστές, αφεντικά αλλά και κάθε είδους σωτήρες. Στα ψευτοδιλήμματα που θέτουν οι εκλογές, μοναδική λύση είναι η αποχή, διότι αποτελούν πυροτεχνήματα και στην πραγματικότητα δημιουργούν παρακαταθήκη ικανή να παραλύσει μελλοντικούς αγώνες και να υποδαυλίσει συλλογικές διαδικασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συγκυρία των φετινών εκλογών, όπου οι επικείμενες εκλογές έχουν εκτοπίσει τον αγώνα ενάντια στην είσοδο των μπάτσων στις σχολές, και έχουν αδρανοποιήσει τα σχήματα και τις παρατάξεις, που αντί να καλούν ΓΣ και σε πορείες, ασχολούνται με την απήχηση του ψηφοδελτίου τους.

Ενάντια σε κάθε ιεραρχία να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε εμείς τον λόγο για τις ζωές μας.

"Άλλωστε αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι θα ήταν παράνομες."

Emma Goldman

**Αυτόνομο
Σχήμα
Ηλεκτρολόγων
Α.Σ.Η.Μ.Μ.Υ**

autonomohmmy.espivblogs.net

